

## Fredsgudstjänst

Inför millennieskiftet producerades ett ekumeniskt gudstjänstmaterial för kyrkornas jul- och nyårsfirande (Tusen år inför dina ögon, Mif 1999:6), bl.a. denna fredsgudstjänst (något bearbetad). Det är en gudstjänst tänkt speciellt för nyårsdagen, som ju sedan ett antal år har fokuserats som kyrkornas fredsdag. Men gudstjänsten kan naturligtvis anpassas till att kunna firas närhelst under året.

### PSALM

#### INLEDNINGSD:ORD:

L I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.  
Vi kommer inför Guds ansikte med vår bön:  
Du, som gör allting nytt,  
förnya din utsatta värld.  
Alla Ge oss fred.

#### SÅNG

Dona nobis pacem (*första delen av sången*)  
Sv ps 693/Cecilia 654

L Du, som gör allting nytt,  
förnya din mänsklighet.  
Alla Ge oss kärlek.  
Ge oss fred.

#### SÅNG

Dona nobis pacem (*andra delen av sången*)

L Du, som gör allting nytt,  
förnya vår samhörighet i Kristus.  
Alla Ge oss enhet.  
Ge oss kärlek.  
Ge oss fred.

#### SÅNG

Dona nobis pacem (*tredje delen av sången*)

L Lyckligt det folk som vet att hylla dig.  
Alla De får vandra i ditt ansiktes ljus.

## SÅNG

Dona nobis pacem (*hela sången i kanon, under vilket ett Kristusljus kan tändas och bäras in*)

## TEXTLÄSNING

Till exempel Jes 9:2-7 och/eller Joh 1:4-5, 3:21

## BÖN OM FÖRLÅTELSE:

L Gud, när vi har älskat mörkret mer än ljuset,

Alla **förlåt oss.**

L När vi har låtit lögnen fördunkla sanningen.

Alla **förlåt oss.**

L När vi varit tysta inför orättvisor och förtryck,

Alla **förlåt oss.**

L När vi har tillåtit våldets kultur  
tillväxa i vårt samhälle,

Alla **förlåt oss.**

L När vi har gjort det onda som vi inte vill  
och inte förmått göra det goda som vi vill,

Alla **förlåt oss.**

## FÖRLÅTELSEN:

P Jesus Kristus, världens ljus, genomlyser oss.

Vi är förlåtna.

Låt oss leva som ljusets barn och vara eniga och hålla fred,  
så skall kärlekens och fridens Gud vara med oss.

## LOVSÅNGEN

Till exempel Sv ps 21, Måne och sol

## BÖN:

L Gud, du är kärlekens källa.

Gör oss till fredsstiftare,

beredda att kalla människor vänner

snarare än främlingar,

beredda att känna förtröstan snarare än misströstan,

beredda att älska snarare än att hata,

beredda att tjäna snarare än att bli betjänade,

beredda att tända ett ljus

snarare än att förbanna mörkret.

Gode Gud,

hjälp oss att komma allt närmare dig

och bli allt mer lika din Son, Jesus Kristus.

I Jesu Kristi namn.

Alla **Amen.**

## TEXTLÄSNING

T.ex. Sakarias lovsång, Luk 1:68-79 (kan också sjungas, Sv ps 676/Cecilia 729)

## MEDITATION

Här följer ett antal texter/meditationer från olika delar av världen, som kan användas i detta sammanhang. Ett sätt att använda dessa texter är att låta olika människor läsa några/alla texter från olika platser i gudstjänstrummet med psalmsång emellan, t.ex. Sv ps 591 (Ps o S 695), vers för vers.

### *Hur mycket väger en snöflinga?*

"Hur mycket väger en snöflinga?", frågade ekorren. Den vilda duvan var tyst för ett ögonblick och svarade: "Inte mycket mer än ingenting." "Om det är så, måste jag få berätta om en fantastisk upplevelse", sade ekorren. "Jag satt en gång på en grangren, när det började snöa. Det var ingen häftig snöstorm, utan ett långsamt, vilsamt snöfall, utan något ljud, som i en dröm. Eftersom jag inte hade något annat för mig, så började jag räkna snöflingorna som föll ner över just min gren på trädet. Jag räknade till exakt 3 741 952 snöflingor. När den 3 741 953:e flingan föll på grenen – inte mycket mer än ingenting, som du sade – gick grenen sönder. När ekorren var klar med sin berättelse, rusade den kvickt iväg. Duvan, som sedan Noas tid ansågs vara en auktoritet vad gäller fred och spirande liv, tänkte ett ögonblick på den historia hon just hört berättas och sade till sist för sig själv: "Kanske är det så att det saknas endast en enda människas vilja, för att freden till sist ska komma till vår värld."

### *När änglarnas sång har tystnat*

När änglarnas sång har tystnat,  
när himlens lysande stjärna har försvunnit,  
när de vise männen har återvänt hem,  
när herdarna har sökt upp sina får igen  
börjar julens arbete:  
att finna de förlorade,  
att hela de nedbrutna,  
att mätta de hungriga,  
att befria de fångna,  
att åter bygga upp världens nationer,  
att förverkliga freden bland människor,  
att ingjuta lovsången i människors hjärtan.

### *Det finns en värdighet*

Det finns en värdighet,  
som vi vill upphöja.

Det finns ett mod,  
som vi vill stödja.  
Det finns en mänsklighet,  
som vi vill glädja oss åt.  
I varje barn finns ett universum,  
som vi vill dela.  
Det finns en röst,  
som bryter igenom tidens kaos.  
Det finns en gudsvind,  
som sveper över vattnen.  
Det finns en rörelse,  
ett ljus, ett löfteshopp.  
Må de som har ögon se.  
Må de som har öron höra,  
men sök inte efter Harmageddon,  
lyssna inte efter stridens trumpetsignal.  
För se, vi bär bud till er om en stor glädje:  
Gud har blivit människa  
och hans namn är Fredsfursten.

### *Ett hopp för världen*

Nere i slummen  
gnyr ett nyfött barn i sömnen.  
Barnet vaknar,  
ser sig sökande omkring,  
söker mina ögon.  
Våra blickar möts  
och plötsligt vet jag  
att det finns hopp,  
ett hopp för världen.  
Jag vågar se framtiden i ögonen.

### *Säg nej till fred*

Säg "nej" till fred  
om man med fred menar  
hungerns tysta misär,  
fruktans frusna stillhet,  
nedbrutna själers tystnad,  
förtrycktas ofödda hopp.  
Tala om att fred  
är barnens högljudda lek,

nedtystade tungors rop,  
dansande fötters glädje  
och en förälders hoppfulla sång.

Säg "nej" till fred,  
om man med fred menar  
skyddsvärn av stålglimrande missiler,  
upprustning för krig långt borta,  
sorglöshetens liv i de rika salongerna  
och tacksamma fattiga vid dess portar.  
Tala om att fred  
är nedhalandet av flaggor,  
smidandet av vapen till plogar,  
de lottlösas tillgång till jorden  
och en hunger, som är ett minne blott.

### *Jag rev vingarna av fågeln*

Jag rev vingarna av fågeln och sa:  
"Flyg nu!"  
"Inte flyga, men jag kan sjunga för dig."  
Och jag kastade fågeln i golvet och sa:  
"Sjung nu!"  
"Inte sjunga, men jag kan dö för dig."

### PSALM

#### SÅDD AV FRÖN

Här kan ett moment av sådd av frön ske – gräsfrön/senapsfrön/blomsterfrön – kanske i det som kan bli varje kyrkas påsklandskap eller någon kommunal anläggning så småningom. Följande växelläsning från Gal 6:7-10 och församlingsacklamation från Ps 126:5 kan ske under detta moment:

- L Låt inte bedra er,  
Gud lurar man inte:  
vad man sår får man också skörda.
- Alla **Den som sår under tårar  
skall skörda med jubel.**
- L Den som sår i sitt kött  
skall skörda förgängelse ur köttet,  
men den som sår i anden  
skall skörda evigt liv ur anden.

Alla **Den som sår under tårar  
skall skörda med jubel.**

L Låt oss inte tröttna  
på att göra det som är rätt.  
När tiden är inne får vi skörda,  
bara vi inte ger upp.

Alla **Den som sår under tårar  
skall skörda med jubel.**

L Så länge det finns tid,  
skall vi därför göra gott  
mot alla människor.

#### TROSBEKÄNNELSE

#### FÖRBÖN

*Egen formulerad eller följande*

L O Gud, gör oss till redskap för din frid.  
Där hat finns,

Alla **låt oss få föra dit kärlek.**

L Där ondska finns,

Alla **låt oss få komma med förlåtelse.**

L Där oenighet finns,

Alla **låt oss få komma med enighet.**

L Där tvivel finns,

Alla **låt oss få komma med tro.**

L Där osanning finns,

Alla **låt oss få komma med sanning.**

L Där förtvivlan finns,

Alla **låt oss få komma med hoppet.**

L Där sorg finns,

Alla **låt oss få komma med glädjen.**

L Där mörker finns,

Alla **låt oss få komma med ljuset.**

L O gudomlige Mästare,

låt oss sträva inte så mycket efter att bli tröstade,

Alla **som att trösta,**

L inte så mycket efter att bli förstådda,

Alla **som att förstå,**

L inte så mycket efter att bli älskade,

Alla **som att älska.**

L Ty det är genom att ge,  
som man får,  
Alla genom att förlåta,  
som man blir förlåten,  
L och genom att dö,  
Alla som man uppstår till det eviga livet.  
Amen.

#### HERRENS BÖN

#### PSALM

#### VÄLSIGNELSEN

#### SÄNDNING:

Alla (*sjunger*)  
Be om fred,  
tala om fred,  
tänk på fred,  
verka för fred  
och Guds fred  
kommer alltid vara med dig.  
(*Sången finns i Hela världen sjunger, Verbum*)

## Drömmen om fred Gudstjänst på 1900 -talets sista FN-dag

På millenniets sista FN-dag, den 24 oktober 1999, samlades Centrumkyrkans församling i Farsta till gudstjänst under temat Drömmen om fred. I gudstjänsten vävdes hoppet om fred och längtan efter ett rättvist samhälle samman med vrede och sorg över orättvisor och orättfärdighet under 1900 -talets historia. Som introduktion till gudstjänsten möttes vi efter klockringningen av de välbekanta orden från Martin Luther King Jr med hjälp av videoband.

### KLOCKRINGNING

#### ”I HAVE A DREAM!”

Del av Martin Luther Kings tal spelades upp på video. Texten lästes i svensk översättning. Se bilaga i slutet av denna gudstjänst.

### HÄLSNINGSORD

L Välkommen till gudstjänst på FN-dagen, de mänskliga fri- och rättigheternas dag, en dag av vrede över orättvisor, sorg över våld, men också en dag att glädjas över att mänskliga fri- och rättigheter finns och insikten om att det också så ska vara. Ännu ett århundrade har passerats i mänsklighetens historia och tillsammans med fredsörelserna vill vi uppmärksamma de 183 miljoner människorna som har dött i krig under 1900 -talet. Vi vill minnas dem genom att tända ljusen vi fått i våra händer och ställa dem på nattvardsbordet. Vi är tysta i 3 minuter och 3 sekunder – varje sekund motsvarar en miljon människors liv, och vi bryter tystnaden genom att sjunga. Så låt oss tända ljus till minne av dem som dött i krig och till hoppet om att framtiden fylls av fred.

TYSTNAD – 3 minuter och 3 sekunder

*Under tystnaden ljusständning för krigens offer under 1900 -talet*

### SÅNG

*Vers 1 solo, vers 2 kvinnor, vers 3 män verserna 4-9 alla*

- 1 We shall overcome, We shall overcome, We shall overcome some day,  
Oh, deep in my heart, I do believe, We shall overcome some day
- 2 Christ has overcome. – Today!
- 3 We will follow Christ. – Today!
- 4 We´ll walk hand in hand...
- 5 Black and white together...
- 6 We shall live in peace...