



## Matteus 5:38 – 48. Bibelstudium under Kyrkornas globala vecka

*Under Kyrkornas globala vecka 2013 hade församlingarna i Västerås flera gemensamma arrangemang. En kväll samlades man till ett bibelstudium. Här är deras upplägg. Kanske kan ni göra något liknande i ert sammanhang?*

1. Man skulle kunna tänka sig att Jesus säger att vi ska ha dåligt samvete över att vi har fiender. Men han säger aldrig det.

Kan du tänka på något exempel när du skaffat dig fiender på grund av att du gjorde det som var gott?

Istället för dåligt samvete – finns det någon annan attityd vi kan bejaka när det gäller våra fiender?

2. Vad har du för definition av kärlek?

Finns det något i den aktuella texten, angående kärlek, som är annorlunda i jämförelse med hur du tänker om kärlek?

3. Om man tänker på en pacifist kan man få en viss bild i sitt inre. Kanske någon berömd person som verkligen förkroppsligar ödmjukhet och självuppoffring, som Mahatma Gandhi eller Martin Luther King Jr t ex. Är pacifismen möjlig bara för hjältar och helgon tror du, eller kan det vara så att kallelsen och möjligheterna att vara fredlig gäller för "vem som helst"?

4. Det finns något mycket kreativt och intelligent över de uppmaningar som Jesus nämner i verserna 39-42. Tror du att det fungerar? Varför/varför inte?

5. Uppmaningen om fullkomligheten (vers 48) kan verka kravfylld och kanske skrämmande.

Vad associerar du till när du hör ordet "fullkomlighet"?

Lutherska teologer brukar betona att människan både är en syndare samtidigt som hon är rättfärdig (latin: *simul justus et peccator*). Synden finns med i allt det vi gör och den är en del av vår identitet. Kanske den visar sig, också hos de allra frommaste, genom självgodhet, en vilja att överträffa andra, en egoistisk längtan efter frälsning för den egna själen osv...

Metodister brukar å andra sidan betona något som de kallar "fullkomlig i kärlek" och de lär att det är ett tillstånd som man kan uppnå under jordelivet.

Finns det någon motsättning mellan att inse att man är och förblir en syndare och att samtidigt sträva efter fullkomlighet?

Omvändelse i biblisk mening handlar om viljan – när bibeln talar om hjärtat och hjärtats omvändelse så är det viljan som åsyftas, eftersom hjärtat är en symbol för personens innersta kärna och vilja.

Finns det något specifikt område nedan som du upplever att du behöver omvändelse från?

- Falsk trygghet
- Makt över andra människor
- Ord som bryter ner istället för att bygga upp
- Missbruk av Guds skapelse
- Bristande kärlek till människor, inklusive fienderna